



De laatste jaren is op dit gedeelte van het Spaarne veel geres-  
taureerd. Een onderdeel daarvan is *"Int Wapen van  
Gelderlandt"*. Daarvoor had het gebouw al vele veranderingen  
ondergaan, met name op de begane grond. De laatste jaren is  
hier een restaurant te vinden. Eerder is het zelfs een garage  
geweest, maar oorspronkelijk zat hier een brouwerij. Vanaf  
1612 werd er bier gebrouwen in *"Int Wapen van Gelderlandt"* zoals het pand  
heette of zoals men het ook wel noem-  
de naar de naam van de bierbrouwerij:  
*"De Twee Climmende Leeuwen"*.



Beneden was de brouwerij en op de  
verdiepingen was opslagruimte. Oor-  
spronkelijk bezat het pand tot het begin  
van de 20<sup>ste</sup> eeuw een trapgevel en ver-  
tolkte het geheel de Hollandse Renais-  
sance.

Wellicht is bij de bouw de stadsbouw-  
meester Lieven de Key betrokken geweest. De robuuste met  
Bentheimer siersteentjes behandelde rondbogen, de gevel-  
steen en de leeuwenmaskers wijzen in die richting. Begin 20<sup>ste</sup> eeuw is de huidige grote poort aangebracht.

Boven de poort is tussen twee leeuwenmaskers een  
heel opvallend grote gevelsteen opgenomen. Daarin  
zijn beide huisnamen te herkennen De naam van de  
bierbrouwerij *"De Twee Climmende Leeuwen"* met  
een soort paal of stok tussen hen in en onder het  
wapen in een tekstband de naam: *"Int wapen van  
Gelderlandt"*.



Onder de gevelsteen is in de cordonband de tekst  
aangebracht:



**ANNO 1612 - VREDE GEEFT ONS GODT OM TONDER HOVDEN SYN GEBODT IN LANDE EN STEDE GODT GEEF ONS SY EWIGE VREDE.**

In de 17<sup>de</sup> eeuw was de familie Van Brienen eigenaar van het brouwerijcomplex. Deze familie was welgesteld en bezat op een gegeven vrijwel alle panden tussen de Helmbrekerssteeg en de Turfsteeg en nog veel meer.

*Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek "Gevelstenen van Haarlem" geschreven door Peter van Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een vernieuwde versie voor te bereiden.*

Bron: Jaarboek 2002 Vereniging Haerlem – Monumentenzorg  
Oude Gebouwen in Haarlem – J.A.G. van der Steur (1907)