



Soms wordt de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) aangenaam verrast. Dit keer was het de opeens aanwezige gevelreclame

"SLEEPERSHOOFD UITSPANNING"

aan het Spaarne nabij de Waag.

Als voorbereiding op een kleine verbouwing zijn de bewoners van het pand op zoek gegaan naar oude archief-foto's van hun huis. Op een foto zagen zij dat het pand vroeger een gevelreclame had. Het opschrift was al jaren



verdwenen, want op foto's uit de jaren zestig van de vorige eeuw was de gevelreclame al niet meer te zien. De bewoners vonden het leuk om de gevelreclame weer aan te brengen. Dat is dan ook gebeurd waarmee een beeld van vroeger is hersteld. De letters daarvoor zijn gemaakt door het Printhuis.

Vroeger werd deze plaats aan het einde van de Damstraat "*Het Sleepershoofd*" genoemd. Dit naar de sledes met goederen uit de schepen die de paarden naar de Waag moesten sjoeren. Reden om met sledes te werken was om de Haarlemse belasting op (karren)wielen te ontlopen (een soort voorloper op de huidige wegenbelasting). Tijdens het slepen van de slee werden de ijzeren glijders door jonge jongens met olielappen of oliepoets glad gehouden. Hier komt de uitdrukking "smeerlap" of "smeerpoets" vandaan.



Het was hier vaak een drukte van belang, want Haarlem was eeuwenlang de enige stad met waagrecht in de wijde omgeving. Daarom moesten alle handelaren hun goederen in Haarlem in de Waag laten wegen en belasting betalen.

Na 1858 werd hier de wekelijkse kaasmarkt gehouden en heette het pleintje in de volksmond "*De Kaasmarkt*".

Eind 19^{de} eeuw was op deze plek het koffiehuis van K. Nelis gevestigd, waar toen een uithangbord "*Het Sleepershoofd*" hing. Hij verhuurde ook paarden en rijtuigen.



Bron: Jaarboek 2019 Vereniging Haerlem – Nieuws over gevelstenen - Martin Busker