

Peuzelaarsteeg



Muurschildering Frans Hals

Dit straatje in het centrum van Haarlem heeft een naam die vragen oproept. Heeft dit met peuzelen te maken? Ook is er nog een muurschildering te zien waarop Frans Hals is afgebeeld. Kortom een straatje die nieuwsgierig maakt.

Eerst maar Frans Hals. Het straatje is al oud, zo oud zelfs dat Frans Hals hier in het begin van zijn carrière in de 17^{de} eeuw heeft gewoond. Waar precies is niet meer na te gaan, omdat het straatje door de bouw in 1683 van de doopsgezinde schuilkerk "De Grote Vermaning" erg van aanzien is veranderd.

Frans Hals behoort tot de meest bekende schilders van Haarlem. Oorspronkelijk kwam hij uit Antwerpen. Als kind ontvluchtte hij met zijn ouders het schrikbewind van de Spanjaarden. Frans Hals ging niet terug maar bleef zijn hele leven in Haarlem wonen. Haarlem dat rond het begin van de 17^{de} eeuw was uitgroeide tot een welvarend economisch en ook cultureel centrum.

Street art is kunst dat verwant is aan graffiti. Street art bestaat nog niet zo lang, maar is vandaag de dag in veel steden te bewonderen. Er zijn voor de liefhebbers zelfs wandel- en fietsroutes uitgezet. Laatst heb ik er nog één gelopen in Breda. Bij de schildering is de afbeelding en de boodschap belangrijk.



Veelal is de schildering anoniem. Graffiti gaat meer om de fantasierijke naamtags en dus de makers. Op de muurschildering is een portret van Frans Hals afgebeeld. De vrouw is waarschijnlijk de echtgenote van Frans Hals. Frans Hals is meerdere keren getrouwd geweest.

De naam Peuzelaarsteeg is wellicht voortgekomen uit de naam van een soort bier; "Peuselaar". Een bier waarvan men rustig aan en met kleine slokjes moest genieten.