

Het gehele duidelijk getypeerde woningcomplex langs de Jan Gijzenkade en een aantal straten daarachter werd gebouwd in 1930 – 1932 naar het ontwerp van architect Jacques van Velsen. Opdrachtgever was de rooms-katholieke woningbouwvereniging “Sint Josef”. De woningen waren bestemd voor grote gezinnen. Voor de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) zijn vooral de voor bijna iedere woning vervaardigde heiligenbeeldje door beeldhouwer Mari Andriessen interessant. Deze beeldjes hebben geleid tot de bijnaam “*Heilige huisjes*”. De Haarlemse beeldhouwer Andriessen (1897 – 1979) was in die periode één van de vernieuwende kunstenaars op het gebied van kerkelijke/religieuze kunst.

Aan de voorgevel is een soort smalle gemetselde hoekige pilaar die wordt bekroond door een zandstenen beeldje van een heilige. De naam van de heilige is vermeld op de houten oversteklijst bij de ingang. De beeldjes zijn in 1981 gerestaureerd door beeldhouwer/kunstenaar Wilgenburg.



***Eemstraat 27 - Sint Augustinus – attribuut: staf en boek***

Augustinus van Ancona is op dinsdag 13 november 354, in Thagaste, geboren. Zijn ouders hadden het financieel niet breed, maar trachtten desondanks hem de beste opvoeding te geven.

Hij genoot lager en voorbereidend hoger onderwijs in Thagaste en Madaura. In 375 op 21-jarige leeftijd, werd hij leraar in zijn geboorteplaats. Vermoedelijk in 383 verhuisde hij naar Rome, waarna hij in 384 tot rector aan het hof in Milaan werd benoemd.

In Milaan hoort Augustinus bisschop Ambrosius preken en raakt geboeid. Met Pasen in 387 werd Augustinus door Ambrosius gedoopt. Later werd hij, eigenlijk tegen zijn wil, tot priester gewijd. Van 396 tot zijn dood, op zaterdag 28 augustus 430, was hij bisschop van de Kerk van Hippo Regius.



***Eemstraat 29 - Sint Thomas van Aquino – attribuut: schrijvend een boek***

Thomas van Aquino werd geboren in 1225 in het kasteel Roccasecca. Hij was lid van een vooraanstaande familie die wilde dat hij na zijn jeugd intrede deed bij de Benedictijnen, een kloosterorde. Hij trad echter in 1244 toe tot een andere kloosterorde, de Dominicanen. Zijn familie was hier zo boos over, dat zijn broers hem ontvoerden en hem op het kasteel gevangen hielden.

In 1246 werd hij naar Parijs gestuurd waar hij leerling werd van de Duitse filosoof Albertus Magnus, die hij naar Keulen volgde. In 1252 begon Thomas zelf met lesgeven in bijbelleer. Dit deed hij in het klooster Saint Jacques in Parijs. Tijdens zijn vervolgstudie in Napels kwam hij in aanraking met de jonge orde van de Dominicanen, bij wie hij in 1244 intrad. Later ging hij aan de universiteit van Napels lesgeven.

Op zaterdag 7 maart 1274 vertrok hij uit Napels naar het concilie in Lyon, maar stierf onderweg, als gevolg van een beroerte, in de cisterciënzerabdij tussen Napels en Rome.

### ***Eemstraat 33 - Sint Cunera – attribuut: wurgdoek***

Geen foto beschikbaar.

In 337 zou Ursula aan Cunera gevraagd hebben om mee te gaan op pelgrimstocht naar Rome. Op de terugreis werden de schepen van het gezelschap bij Keulen overvallen en de reisgenoten, onder wie Ursula en haar elfduizend maagden werden gedood (zie hiervoor ook de Haarlemse Ursulastraat).

Cunera echter werd gered door de koning van de Rijn, die onder de indruk was geraakt van haar schoonheid. Hij verstopte haar onder zijn mantel en nam haar mee naar zijn kasteel in Rhenen.

Daar versmaadde zij alle luxe, maar bad tot God, vastte en stond de armen bij. De koning waardeerde haar zo dat hij haar de sleutel van al zijn bezittingen gaf zodat zij in zijn afwezigheid de feitelijke macht had. Dit maakte dat de koningin haar ging haten en haar probeerde zwart te maken bij haar man.

Op een moment dat de koning op jacht was, wurgde de koningin met een doek Cunera en begroef haar in een paardenstal. Toen de koning thuis kwam en vroeg naar Cunera, beweerde zijn vrouw dat haar familie was gekomen en haar had meegenomen. De paarden weigerden echter de stal binnen te gaan waar Cunera begraven lag. 's Avond zagen de knechten in de paardenstal brandende kaarsen in de vorm van een kruis. Zij vonden het vers gedolven graf en groeven het lichaam van Cunera op. De koning liet zijn vrouw zo zeer pijnigen dat ze drie dagen als een waanzinnige door het land liep en zich tenslotte van de berg afwierp.



### ***Eemstraat 35 - Sint Agnes – attribuut: een lam***

Agnes werd als 13-jarige aan heidense goden gewijd en was het slachtoffer van verkrachting.

Toen zij naar de tempel van Minerva werd gebracht, maakte zij een kruisteken en weigerde zich tegen God te keren.

Vele jonge mannen vroegen haar ten huwelijk, maar zij weigerde en zei dat ze al verloofd was met Jezus Christus. Ze werd vervolgens bedreigd en gemarteld en vond tenslotte de dood doordat een zwaard in haar keel werd gestoken.

Acht dagen nadat ze was begraven in de catacomben aan de Via Nomentana werd zij gezien in een gouden kleed, met een verlovingsring van Jezus Christus aan haar vinger en aan haar rechterzijde een wit lam.

Bron: Archief SGVH (Drs. C.J.B.P. Frank & Drs. J.H.J. van Hest)

Jaarboek 2011 Historische Vereniging Haarlem – Nieuws over gevelstenen – Martin Busker

Documentatie W.J.H. de Ridder en Gert-Jan van der Wouden