

Paarlaarsteeg hoek Koningsstraat

De Perelaar



Midden in het oude centrum van Haarlem, vlakbij de Grote Markt staat dit moderne pand uit 1975 met een bijzonder kunststof reliëf de nieuwe tijd uit te stralen.

Voorheen stond hier de bedrijfskledingwinkel van Hensen. Als je het met oudere Haarlemmers over bedrijfskleding had, dan kwam de winkel van Hensen meteen op de prop-pen. Het bedrijf was al in 1914 aan de Paarlaarsteeg, met de eerste winkel begonnen. De winkel leverde bedrijfsuniformen aan onder andere de gemeente Haarlem, de Spaarnelanden en de drukkerij Enschedé. In die bloeitijd waren bij Hensen meer dan honderd naaisters full time bezig overalls, verpleegsteruniformen en bedrijfskleding te maken. Die periode is voorbij en de bedrijfskledingmarkt stortte in. Met gewone kleding redde de zaak het niet met de voortdurende stijging van kosten en in 2014 moest de winkel definitief worden gesloten; net geen honderd jaar!

In 1974 ontstond bij Hensen een niets ontziende brand. Deze gehele hoek was één grote ravage; van het pand was niets meer over dan een grote rokende puinhoop. Gelukkig is het daar niet bij gebleven en kon in 1975 een nieuw pand

voor Hensen worden geopend.

Na de heropening van de nieuwbouw in 1975 werd op de gevel een kunstwerk aangebracht van beeldhouwer en edelsmid Joos van Vlijmen (1920 – 1990). Op het bijbehorende bordje staat dat het reliëf "De Perelaar" heet. Je ziet een man bij een boom. Niet goed te zien is of er appels of peren in de boom hangen. Gezien de naam zouden het peren kunnen zijn. Ook de naam van de Paarlaarsteeg wijst duidelijk in die richting omdat de steeg is vernoemd naar de oude boomgaard "De Perelaar" die hier in lang vervlogen tijden was gelegen.



Grappig is de ontdekking dat bij het nazoeken van advertenties van J. Hensen kleding in de kranten van het Noord Hollands Archief in het Haarlems Dagblad van 11 en 18 februari en 31 maart 1904 een advertentie van Hensen stond voor Heeren en Kinderkleding. Dat is in tegenspraak met de latere krantenvermelding dat het bedrijf in 1914 al in de Paarlaarsteeg 8 was begonnen; tikfoutje ????

Bron: - Jaarboek 2009 en 2014 Vereniging Haerlem
Noord Hollands Archief