

Morinnesteeg 12



Banda Wetu

De Morinnesteeg bestaat al heel lang. In de Middeleeuwen werd zij de Heeren Proostensteeg genoemd. Dat veranderde in de 17^{de} eeuw toen er hier een herberg was gevestigd van ouds genaamd "De Moerin" of "Morinne" met een achteruitgang naar de steeg. De steeg kreeg in de volksmond toen meer en meer de naam Morinnesteeg, wat het uiteindelijk ook is geworden. Deze naam bestaat nog, de herberg en de oude straatnaam allang niet meer. Weet je trouwens dat de proost waarnaar de steeg eerst werd vernoemd niets met proosten heeft te maken, maar naar de geestelijk leider (de proost) van de nabijgelegen Sint Jans Kommanderij.

In de Morinnesteeg staan huizen van recente datum, maar ook uit 1662. Op de plaats waar nu het nieuwe huis Morinnesteeg 12 staat, stonden in 1988 nog oude huizen (zie foto hieronder rechts).

Kenmerkend is de plaats waar deze woning is gebouwd, namelijk tegenover de Wijngaardtuin. Een mooie groene plek met verderop vanuit de tuin een fantastisch uitzicht op de Grote Kerk Sint Bavo.



De Stichting Geveltekens Vereniging Haarlem (de SGVH) gaat het met name om de gevelsteen

die in het nieuwe huis is opgenomen. Gemaakt door Troupin Natuursteen in Haarlem is zij opgenomen linksonder naast de voordeur. Maar als de wingerd nog niet is gesnoeid, is de gevelsteen nauwelijks te zien. Laat staan dat je kan lezen dat er **BANDA WETU** op staat. Banda Wetu is Swahili en betekent: "Onze Hut". Voor de steen zou het fijn zijn als de natuur daar iets wordt teruggedrongen.



In 2008 is de steen geplaatst in het huis dat in 1993 is gebouwd onder architectuur van Mike Janga. De eigenaren hebben de steen aangebracht als herinnering aan hun ontmoeting in Afrika en zijn in 2008 getrouwd.

Het bouwkveld werd in 1993 optimaal benut door de trap in het midden aan de voorkant te plaatsen. Op het dak is een theehuisje met daktuin. Daaronder de woonkamer met keuken en een flink balkon. Beneden zijn er twee ruime kamers, een schuur en twee binnenplaatsen. Vanwege het glazen middenstuk noemt men het ook wel: "De lantaarn in het park".

Bron: Jaarboek 1951 en 2010 Historische Vereniging Haarlem
Noord Hollands Archief