



Hoewel het hier Houtmarkt heet omdat er vroeger hout werd verhandeld, waren op deze plaats ook diverse bierbrouwerijen. Brouwerijen hebben Haarlem in het verleden bekend en rijk gemaakt.

Dat hier bierbrouwerijen hebben gezeten is niet zo vreemd. Zo aan de oever van het Spaarne zaten er aan het eind van de middeleeuwen enige tientallen. Op de Houtmarkt zat bijvoorbeeld honderden jaren lang de bierbrouwerij Het Scheepje.

De brouwerijen hadden het voordeel dat zij het bier konden brouwen van zuiver duinwater. Dat werd met waterschepen vanuit de Brouwerskolk via de Brouwersvaart naar de brouwerij gevaren. Maar toen het op gegeven moment door concurrentie buiten Haarlem en later ook door het gebruik van thee en koffie het veel minder ging met het bierbrouwen, hield alleen Het Scheepje het vol tot in de twintigste eeuw. Zij was daarmee de laatste Haarlemse brouwerij, maar moest uiteindelijk toch sluiten. Veel later kwamen er weer nieuwe zoals bijvoorbeeld de inmiddels welbekende Jopen brouwerij.

De 17^{de} -eeuwse gevelsteen waar je naar kijkt is duidelijk ouder dan het pand. Boven de deuren onder het middelste raam van de eerste etage is hij te zien.

De steen doet zijn naam, “*De Vergulde Bootshaken*”, nog niet de eer aan die het verdient. Ze is zo grijs als het maar kan door een behandeling met een donkergrijze verf. De bootshaken vormen daardoor vrijwel één geheel met de steen en vallen daarmee jammer genoeg vrijwel weg tegen diezelfde grijze achtergrond. Wellicht dat de steen bij een opknapbeurt opnieuw kan worden gepolychromeerd en de drie bootshaken er verguld en wel weer uitspringen. De Stichting Geveltekens Vereniging Haarlem (SGVH) is al hele tijd bezig om hiervoor bij de huiseigenaar de nodige aandacht te vragen.



De gevelsteen “*De Vergulde Bootshaken*” is in Haarlem gekoppeld aan de bierbrouwerij op de Houtmarkt, maar de relatie van bierbrouwen met bootshaken heb ik nog niet kunnen vinden.

Het pand is nu een Rijksmonument vanwege de gevelsteen.

Overigens heette de Houtmarkt vroeger, en dat is tot 1828: Hooimarkt. De huidige Hooimarkt ligt nu aan de andere kant van het Spaarne. Eeuwenlang is men vervoer afhankelijk geweest van paarden. Die paarden hadden natuurlijk voer nodig en daarvoor was hooi onmisbaar. Het werd altijd op dezelfde plaats aan het Spaarne aangevoerd; de Hooimarkt. Makkelijk en handig omdat het lossen en vervoeren van hooi de nodige rommel met zich meebracht en dat is op steeds dezelfde plaats beter in de hand te houden.

Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek “Gevelstenen van Haarlem” geschreven door Peter van Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een vernieuwde versie voor te bereiden.