

Kruisstraat 8 - 10

Hotel Funckler



Van hotel Funckler aan de Kruisstraat is maar weinig herkenbaars over. Het gebouw staat er nog wel, maar is zeker niet meer als hotel te herkennen. Sterker nog, vandaag de dag heeft Albert Heijn er een zelfbedieningszaak.

Ruim honderdvijftig jaar geleden, in 1856, was dit de plek waar het luxueuze "Grand Hotel Funckler" in gebruik werd genomen.

Dit was niet zo maar een hotel, maar een verblijfplaats met status. We weten dat nog omdat het gastenboek bewaard is gebleven. Daarin staan de namen van belangrijke personen, zoals koninklijke hoogheden, ambassadeurs, baronnen en baronessen en hoge legerofficieren van over de hele wereld.

Uit ons eigen land logeerde hier in 1906 en 1925 Prins Hendrik, echtgenoot van Koningin Wilhelmina. Een andere Nederlandse bekende was minister Colijn die in 1912 een bezoek bracht aan de infanteriekazerne aan de Koudenhorn.



Ook uit het buitenland werden vele hoge gasten verwelkomd. In 1910 lunchte hier de toen voorzitter van Amerika, Theodor Roosevelt, samen met zijn vrouw en kinderen.

Wat eerder, in 1901, was de koningin van Italië, Margaretha van Savoye, te gast. Zij deed veel voor de kunst, maar werd vooral bekend door de pizza Margarita, die naar haar is vernoemd.

Helaas ging het vanaf 1953 erg slecht met het hotel. In 1957 was het einde verhaal en werd het pand verkocht aan de grammfoonplatenmaatschappij Artone.



Gelukkig is, ondanks allerlei sloopplannen, de mooie erker van het hotel intact gebleven. Daarin bevinden zich op de erkersteunen onder andere nog de initialen "HF" van Hotel Funckler. Een restant van wat eens honderd jaar lang Haarlems hotelglorie was.

Bron: Noord Hollands Archief