

Gierstraat 34



proeverijen gehouden in de hier aanwezige historische wijnkelders (nu zijn de proeverijen tussen de wijnstellingen in de Waarderpolder).

Okhuysen koopt vaak rechtstreeks in bij de wijnmakers en gaat daarvoor bij hen op bezoek om hun mooiste wijnen te proeven voor inkoop.

Om de winkel niet alleen binnen, maar ook buiten nog meer allure te geven is aan de voorgevel een uithangbord bevestigd.

In sierlijk smeedwerk zie je hierop druiventrossen met centraal een wijnavat waarin een druivenplukster is afgebeeld. Het grote wijnavat zit ingeklemd tussen andere kleinere gestapelde wijnavatjes. De druivenplukster is als opvallend element in kleur uitgevoerd.

Na de Tweede Wereldoorlog was de winkel in 1945 leeg en moest er opnieuw worden begonnen. Deze uitdaging werd ten volle opgepakt door Herman Okhuysen. Zijn contacten en liefde voor de zaak en wijnen zorgden er voor dat Okhuysen weer helemaal terug kwam. Een groter assortiment, reconstrueren van de kelders voor de wijnopslag en uitbreiding van magazijnen waren belangrijke zaken om de zaak meer glans te geven. Belangrijk was ook dat hij persoonlijk in Frankrijk zijn wijnen bij de producent inkocht. Zo kon hij zijn assortiment met zeer gewaardeerde pareltjes verrijken.

Door gebrek aan opvolging moest de zaak in 1969 worden verkocht. De Erven Lucas Bols deelde de oude wijnhandel in stukken en zette de zaak in afgeslankte vorm voort. Okhuysen werd hiermee Okhuysen niet meer.

In 1976 kwam daarin de nodige verandering doordat de zaak werd overgenomen door Louis Kat en Wim Beelen. Door hun enthousiaste inzet werd Okhuysen weer Okhuysen. Ook zij kochten op hun wijnreizen langs wijnmakers weer zelf in, waarbij bewust naar kwaliteitswijnen werd gekeken. Over hun ontdekkingen en profresultaten brachten zij al in de jaren tachtig hun wijnblad "Vinée Vineuse" uit, dat nog steeds bestaat.

Bron: - Wijnkoperij Okhuysen

Uithangbord Okhuysen

In de gezellige Gierstraat met zijn leuke kleine winkeltjes is vanaf 1867 de wijnhandel Okhuysen gevestigd. Eerder in 1862 begonnen op de Bakenessergracht verhuisde de firma wat later naar het huidige adres.

Ter herinnering aan die verhuizing en de vestiging in de Gierstraat is net om de hoek in de Breestraat 32 een gevelsteen aangebracht "De Druivenplukkers" met het jaartal 1867.

De winkel is voor de wijnliefhebber een uitgelezen plek om te neuzen tussen de vele wijnflessen. Verkopers geven graag advies en soms kun je ook proeven. Nog niet zo lang geleden werden de

