

Eksterlaan 97

De Vos en de Ekster



Oudere gevelstenen tref je vooral aan in het centrum. De reden daarvan is dat gevelstenen vooral werden ingezet om een huis herkenbaar te maken en een naam te geven. Dat was belangrijk als je wilde aangeven waar je woonde. In de tijd van Napoleon, zo rond 1800, zijn de huisnummers in gebruik genomen en was het belang van een gevelsteen een stuk minder. Helaas zijn er na die tijd vele, bij voorbeeld sloop en verbouwing, verdwenen.

De huizen aan de Eksterlaan in Haarlem Noord werden rond 1950 gebouwd. Voor Eksterlaan 97 werd in 1950 de eerste steen gelegd.

In de gevel van het huis bevindt zich boven de toegangsdeur een gevelsteen. De voorstelling op de steen is helaas niet zo duidelijk meer, maar als je goed kijkt zie je een vos en een ekster. De ekster zit in een boom boven de wolf. Leuk is dat de ekster vrijwel zeker verwijst naar de Eksterlaan.



De gevelsteen is vernoemd naar de voorstelling: *“De Vos en de Ekster”*. Hierin wordt het sprookje van de vos en de ekster verbeeld. Dit sprookje is oorspronkelijk in het Fries en komt erop neer dat een in een kuil gevangen vos een ekster dreigt haar jongen op te eten als ze hem niet helpt. De ekster doet dat maar de vos dreigt verder en wil vlees van de ekster. De ekster stuurt daarop de vos met een smoesje naar de hond van de boer. Het is een grote hond en dat pakt voor de vos fataal uit.