

Breestraat 24 - 26

De Gekroonde Hamer



In de Haarlemse wijk “De Vijfhoek” zijn vele oude smalle straatjes. De Breestraat vormt daarop de uitzondering. Met Breestraat werd toentertijd “Brede straat” bedoeld.

Tussen de ramen op de eerste verdieping zie je een oude gevelsteen met de afbeelding van een hamer met een kroontje erboven.

De steen is uit 1688, wat weer is aangegeven in de twee voluten (mooie naam) aan weerszijden van de klokgevel en gelijk aan het bouwjaar van het huis.



Op de beschilderde zandstenen gevelsteen is in een cartouche een smidshamer afgebeeld met dat al eerder genoemde gouden kroontje erboven. Dat de naam van dit huis “De Gekroonde Hamer” is, zal niemand verbazen. De cartouche is omgeven met zogenaamd rolwerk.

Aan de buitenkant van de ramen op diezelfde eerste verdieping zie je een rozet waarvan er één is gebruikt waarvoor de rozet is bedoeld, namelijk voor een uithangbord.

Zoals de huisnummering al aangeeft zijn hier in het verleden twee panden geweest. In de dertiger jaren van de vorige eeuw

was er in ieder geval één met een winkeltje. Dat was van de muzikhandel Joh. Kiekens. De hoorn van de grammofoon hing toen buiten boven de voordeur, zoals op de oude foto (links) is te zien.



Door een verbouwing tot restaurant/wijn- en proeflokaal in 1971 zijn de panden van de ondergang gered en samengevoegd om voldoende ruimte te verkrijgen om de bedrijfsvoering rendabel te maken. Tot op heden (2022) is hier nog steeds een restaurant gevestigd; zelfs met een dakterras!

Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek “Gevelstenen van Haarlem” geschreven door Peter van Graafeiland en Theo Bottelier. Peter van Graafeiland is bezig een vernieuwde versie voor te bereiden.

Bron: Oude Gebouwen in Haarlem – J.A.G. van der Steur (1907)
Noord Hollands Archief