



Vanwege de afbeeldingen op de gevelstenen wordt het huis ook wel *“Het huis met eendjes”* genoemd.

Tot 1927 stond het pand op het grondgebied van de gemeente Heemstede. Het werd in 1913 gebouwd als gemeentelijk dienstgebouw met meerdere functies. Lange tijd was bijvoorbeeld in het pand ook een hulp-politiebureau en een EHBO-post gevestigd. Na 1956 werd het in gebruik genomen door de afdeling Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Deze vereniging heeft er bijna veertig jaar haar clubgebouw gehad (NVH). Daarna functioneerde het pand als woonhuis.

Het huis heeft meerdere gevelstenen. Op de erker is uit het wapenschild van Heemstede duidelijk herkenbaar dat het pand niet altijd tot de gemeente Haarlem behoorde. De eendjes binnen het



wapenschild van Heemstede worden op vier kleine ruitvormige gevelsteentjes herhaald. Deze zijn op diverse plaatsen op de gevel geplaatst. Niet verwonderlijk dat men de al eerder genoemde bijnaam bedacht van *“Het huis met de eendjes”*. Leuk.



Een andere opvallende gevelsteen zit in de linkernis in de voorgevel ter hoogte van de begane grond. De steen is in 1968 geplaatst door *“Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Haarlem en omstreken”*. Bij haar verhuizing heeft de vereniging er alles aan gedaan om zeker te stellen dat de gevelsteen niet zomaar kan worden verwijderd.

De vereniging is opgericht in 1916 en bestaat nog steeds. Weliswaar onder een gewijzigde naam: *“Het NNVH Vrouwennetwerk”*. Ze is gevestigd in Heemstede en houdt zich met circa 160 leden bezig met hedendaagse activiteiten op het gebied cultuur, creatief bezig zijn, sociale contacten en nog veel meer.

Bron: Haarlems Dagblad 25-10-2007