

Berckheydestraat 17

Schrijfgerei



Dat in de Frans Hals Buurt de Berckheydestraat te vinden is, is niet verwonderlijk. In deze buurt zijn alle straten vernoemd naar schilders. Je vindt er bijvoorbeeld de Grebber-, de Soutman- de Saenredam-, de Maerten van Heemskerck- en de Torrentiusstraat, allemaal schilders net als Frans Hals.

De buurt is voornamelijk tot stand gekomen in het begin van de 20^{ste} eeuw en dus al ruim 100 jaar oud. Zij moest de toen sterke bevolkingsgroei van Haarlem opvangen. Veel huizen werden in korte tijd gebouwd. Reden ook dat er niet veel afwisseling in zit.

Daaraan blijkt vandaag de dag wel behoefte te bestaan. Een mooie reden om je daarin te onderscheiden is het feit dat het huis Berckheydestraat 17 in 2006 precies een eeuw oud was. De bewoner vond dat dat feit met iets bijzonders kon worden gevierd. Zij kwam daarbij op het idee om daarvoor een gevelsteen te ontwerpen en in de gevel te laten plaatsen. Het gat zat er al; voor de gevelkachel.

Een gevelsteen is veel beter en mooier. Je ziet de steen in de voorgevel ter hoogte van de eerste verdieping.

Wendelien van de Erve ontwierp haar gevelsteen met daarop afgebeeld een penseel, een kroontjespen en een potlood. Natuurlijk worden ook de jaartallen 1906 en 2006 genoemd. De letters zijn zwart gekleurd en alles is uitgevoerd in hardsteen; dat gaat zeker 100 jaar mee.

Het penseel verwijst naar de schilder Berckheyde, maar ook naar het beroep van de bewoonster Wendelien van de Erve. Zij werkt namelijk als illustratrice en maakt tekeningen voor alle soorten opdrachtgevers in school- en leesboeken. Vooral bedoeld voor kinderen. De steen is gehakt door Swaalf Natuursteen in Haarlem en geplaatst in 2007.

Nog niet zo heel lang was hier een groentewinkel van de heer .W. Paap.

Gerrit Adriaensz Berckheyde (1638-1698) schilderde veel stadsgezichten, voornamelijk van Haarlem, Den Haag en Amsterdam. Hij kreeg zijn opleiding tot schilder van zijn oudere broer Job en van Frans Hals. Gerrit was lid van het Haarlemse Lucasgilde voor schilders Samen met zijn broer was hij ook nog lid van de Rederijkerskamer. In 1698 verdrong hij in de Brouwersvaart nadat hij een herberg had verlaten en een stukje wilde afsnijden.



Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)
Noord Hollands Archief