

## Barteljorisstraat 12



Je ziet op de tekening aan de rechterzijde dat de halsgevel rijk was versierd met leeuwen, vossen en zelfs papegaaien. Met de verbouwing van hals- naar klokgevel zijn deze versieringen helaas allemaal verloren gegaan.

Wel is de gevelsteen **De Vergulde Brasem** weer opgenomen boven de toegangsdeur van de winkel. In een prachtige omlijsting zie je daar de vis waaraan het huis zijn naam heeft te danken. Volgens het boek *Oude gebouwen in Haarlem* is het huis gebouwd rond 1640. De gevelsteen zal toen zijn aangebracht.

Uit het jaarboek 2009 van de Historische Vereniging Haarlem blijkt dat tijdens één van de vele verbouwingen in de 19<sup>de</sup> eeuw de gevelsteen en de bloemslingers aan het Frans Hals Museum waren geschonken. Pas bij een restauratie in 1962 kwamen gevelsteen en ook de bloemslingers weer terug op hun oude plaats in de Barteljorisstraat.

De restauratie werd gedaan voor de winkel Prénatal (babyartikelen), die toen in het pand was gevestigd. De Historische Vereniging Haarlem was heel blij met het initiatief in 1962 om de gevelsteen weer zo mooi in het stadsgezicht te krijgen.

In 2009 is de gevel en de gevelsteen opnieuw beschilderd door de Haarlemse firma Da Vinci Schilderwerken.

*Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek -Waar Haarlem in de gevel staat-, geschreven door Peter van Graafeiland.*

Bron: Oude Gebouwen in Haarlem – J.A.G. van der Steur (1907)  
Noord Hollands Archief  
Jaarboek 2009 Historische Vereniging Haarlem

## De Vergulde Brasem

In de loop der eeuwen hebben er in de Barteljorisstraat vele prachtige panden gestaan. De meeste daarvan zijn er allang niet meer of anders nog in sterk vernieuwde vorm. Bovendien zijn ze veelal van woonhuizen omgevormd tot winkelpanden. Dit betreft dan vooral de begane grond. Voor het zien van de oude ornamenten is het dus een kwestie van oplettend omhoog kijken; denk wel aan de vele wandelaars.

Van **De Vergulde Brasem** op nummer 12 is de begane grond eveneens verbouwd tot winkel, maar de oude glorie boven de winkelpui is grotendeels nog (weer) aanwezig. Het is een flink en statig pand en in oorspronkelijke staat één van de allermooiste voorbeelden van vroege halsgevel-bouw in Haarlem.

Je ziet op de tekening aan de rechterzijde dat de halsgevel rijk was versierd met leeuwen, vossen en zelfs papegaaien. Met de verbouwing van hals- naar klokgevel zijn deze versieringen helaas allemaal verloren gegaan.



NHA. Rond 1800

