

## Bakenessergracht 46



## Plaquette Simon de Vries

De Bakenessergracht is één van de oude Haarlemse stadsgrachten die in de 19<sup>de</sup> eeuw en ook later ternauwernood aan demping is ontsnapt. Vandaag de dag vormt zij een pittoresk plaatje van het oude Haarlem. Een plaatje dat in de afgelopen jaren flink is opgepoetst door de restauratie van vele panden.

De gracht heeft in de loop der jaren veel aantrekkingskracht op mensen uitgeoefend. Het is er fijn wonen in de historische omgeving. Zo zijn dat bijvoorbeeld geweest: de schilders Frans Hals, Anton Mauve en Philip Wouwerman. Ook de organist / componist Hendrik Andriessen en Albert de Klerk vonden er hun plekje. De Haarlemse schrijver-dichter Louis Ferron woonde er en al veel eerder, de allesweter: Willem Bilderdijk.

De Bakenesserbuurt was vooral voor de WO II bekend als vestigingsplaats voor de Haarlemse Joden. Zij hadden er ook hun synagoge. Eerst op het Goudsmidspleintje en later in de Begijnestraat.

Rabbin Simon Philip de Vries woonde aan de Bakenessergracht. Geboren in 1870 in het Achterhoekse Neede ging hij in het nabijgelegen Borculo naar de sjoel. Hij toonde al op jonge

leeftijd zijn aanleg voor een rabbijnenstudie. Daarvoor moest hij naar het Nederlandsch Israëlitisch Seminarium in Amsterdam. Nadat hij was afgestudeerd werd hij in 1892 rabbijn van de joodse gemeente in Haarlem en geestelijk verzorger voor Joodse psychiatrische patiënten en gevangenen. In 1894 trouwde hij met Judith de Jong.

Als leraar Hebreeuws publiceerde hij in de jaren 1928 – 1932 onder andere een uitgebreid boekwerk over het jodendom dat nog steeds geldt als de vraagbaak. Verder schreef voor diverse bladen artikelen over het joodse geloof.

Simon Philip de Vries was een aanhanger van het zionisme. Iets waar veel andere joodse orthodoxen het niet mee eens waren. In 1940 ging hij met emeritaat en in 1942 verhuisde hij op aanwijzing van de bezetter naar Amsterdam. Daar werd hij later door de nazi's gearresteerd en gedeporteerd naar Westerbork en uiteindelijk in 1944 naar Bergen-Belsen, waar hij en zijn vrouw de dood vonden.

In zijn woonhuis werd in 1985 naast de voordeur een gedenksteen (plaquette) geplaatst.



Vlakbij zijn huis is inmiddels het Simon de Vrieshof ontstaan. Dit pleintje werd in 2006 naar hem



vernoemd en vormt de binnenplaats waar de ingang van de Haarlemse rechtbank en de parkeergarage is gelegen. Als je daar bent, kijk dan eens naar het oosten waar je door de glazen opbouw van de rechtbank boven het poortje een mooi zicht hebt op het sterren-observatorium van het Teyler's museum. De doorkijk is speciaal daarvoor gemaakt.

Bron: Jaarboek 1998, 2004 en 2006 Historische Vereniging Haarlem Noord Hollands Archief