

Bakenessergracht 9



Vanaf de hoek met de Zakstraat is een aantal panden gerestaureerd door en voor het Rozenkruisers Genootschap *Lectorium Rosicrucianum*. Hieronder valt ook Bakenessergracht 9. Dit complex van de Rozenkruisers vormt nu hun hoofdkwartier. Deze internationale school is ingericht naar de traditie van de mysterie-scholen. Ze is verspreid over zo'n 70 landen met bijna 200 centra.

In het begin van de 17^{de} eeuw was op nummer 9 één van de vele succesvolle Haarlemse bierbrouwerijen gevestigd, genaamd *De Twee Gecroonde Aekers*. De naam van de brouwerij werd aangegeven met een gevelsteen. Deze steen heeft honderden jaren in de gevel gezeten, maar verdween in de vorige eeuw naar Amsterdam. In het jaar 2000 is een vervangende gevelsteen geplaatst naar het model van de oude. Je ziet de steen tussen de ramen van de eerste verdieping. Onder een kroon zijn twee staande eikels in een ovale cartouche afgebeeld, omgeven door rolwerk. Alles, zoals de naam al aangeeft, goudkleurig uitgevoerd.



Met het terugbrengen van de gevelsteen is weer een stukje historie zichtbaar geworden. Jammer is wel dat de verdwenen trapgevel van het pand bij de grote restauratie in 1980 niet is teruggebracht. Wel kreeg de in de loop der tijden verminkte onderpui een nieuw aanzien door de architecten Smidt en Van Rossum. De vensters op de verdiepingen kregen daarbij weer een roedeverdeling. De naast staande foto geeft de situatie in 1978 weer. Bovenaan staat de huidige.

Meer bijzonderheden zijn te vinden in het boek -Waar Haarlem in de gevel staat-, geschreven door Peter van Graafeiland.

Bron: Jaarboek 1980 Vereniging Haerlem – Haarlemse monumenten.
Oude Gebouwen in Haarlem – J.A.G. van der Steur (1907)
Noord Hollands Archief