

Amalia van Solmslaan 12



Afgebeeld is een vogel, misschien wel een nachtegaal, want de naam van de steen staat bekend als *Zangvogel*. De vogel zit op een tak van een boom en is qua houding duidelijk aan het kwinkeleren. Onderaan de gevelsteen staat het jaartal 1956. Zeer waarschijnlijk van de bouw van het huis.

Het huis staat in de wijk Zuiderhout en deze wijk behoorde tot 1927 tot de Heerlijkheid Heemstede. Zuiderhout is als geheel een beschermd stadsgezicht.

Lang zijn hier alleen maar weilanden geweest en later twee grote buitenplaatsen: Oosterhout en Zuiderhout. Begin 20^{ste} eeuw werden de buitenplaatsen en vooral hun uitgebreide grondgebied verkocht en werden de grond opgesplitst in bouwkvavels.

De *NV Haarlemmerhoutpark, maatschappij voor bouw- en sportterreinen* ging aan de slag met het bouwen van voornamelijk villa's. Leonard Springer, de bekende landschapsarchitect ontwierp het stratenplan met als uitgangspunt de al aanwezige grillige vijvers. Vandaar de vele gebogen lanen. In de wijk zijn veel huizen terug te vinden die zijn ontworpen en gebouwd door de architect Han van Loghem die zijn kantoor in de Zonnelaan aan het Spaarne had.

Zangvogel

Stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647) was prins van Oranje en graaf van Nassau. Hij trouwde in 1625 met Amalia van Solms (1602-1675). Zij was gravin van Braunfels. Zij trouwden aan het begin van de Gouden Eeuw. Frederik Hendrik was succesvol als staatsman en nog meer als militair. Hij kreeg daarvoor de bijnaam *Stedendwinger*.

Amalia vulde hem met haar scherpzinnigheid perfect aan en samen zorgden zij ervoor dat het sobere Oranjehof tot een van meest luisterrijke hoven van Europa werd. Wanneer hij op veldtocht was, en dat was vaak, verving Amalia heel doortastend en kundig haar man. Een zeer opmerkelijk feit was dat het haar lukte om haar zoon Willem uit te huwelijken aan een de negenjarige Engelse koningsdochter Mary Stuart; voor Amalia een ware triomf.

Amalia van Solms wordt wel eens de *Oranjemoeder* genoemd. Zij is de stammoeder van vele, thans nog, regerende vorstenhuizen in Europa.

Zo duidelijk aanwezig als Frederik Hendrik en Maria van Solms zijn geweest is de gevelsteen niet. Je moet er echt even naar zoeken zolang de klimop niet is teruggesnoeid. Als je goed kijkt zie je de steen rechts naast de voordeur.



Bron: Wikipedia (CC-BY-SA Licentie)